



Πιο παλιά υπήρχε μια εβραϊκή οικογένεια στο Μαρούσι. Σε κάθε γιορτή έκαναν ακριβώς αυτά που έπρεπε. Υπήρχε όμως κάτι περίεργο. Το Χανουκά δεν το γιορταζαν με τη γνωστή τη Χανουκιά που έχει 9 κεράκια αλλά με τρία κεριά. Όταν έφτασε το Χανουκά, επειδή ήταν οι αγαπημέ τους γιορτή, αρχισαν όλοι να τραγουδάνε. Όταν κάλεσαν κόσμο όλοι είχαν μίνι άφωνοι και περίεργοι για να δουν τι θα κάνουν με τρία κεριά. Μόλις έφτασε η 'ερα για το άναμα των κεριών στο δωμάτιο δεν ακουγόταν ούτε ανάσα. Τέλος άναψαν τα 'τρία κιαράκια με τη σωστή προσευχή. Δεν έκαναν τίποτα το ιδιαίτερο απλά αντι για 9 κεράκια άναψαν τρία.



Στη μαγούπολη υπήρχε ένας πολύ διασημος ζωγράφος. Αυτός ζωγράφιζε συνήθως ανθρώπους που είχαν δίπλα τους καποιον αόρατο άνθρωπο. Μια μέρα αυτός ο ζωγράφος ζωγράφισε μια γυναίκα αρλεκίνο που φυσικά είχε δίπλα μια αόρατη γυναίκα αρλεκίνο. Αυτή η ζωγραφιά έγινε η πιο διάσημη στη χώρα! Σε όσα σπίτια και αν έμπαινες θα έβλεπες αυτή την ωραία κορνίζα.



Μια φορά σε μια περίεργη χώρα υπήρχε ένα κοριτσι που το λέγανε Λίλα. Ήταν πολύ όμορφη και εκλεχθηκε βασίλισσα. Όλη η χώρα περίμενε ποιος θα ήταν ο βασιλιάς. Υπήρχε όμως και ένα άλλο πρόβλημα. Δεν είχε παλάτι η Λίλα. Έτσι διέταξε όλη η χώρα να στρωθεί και να φτιάξει ένα ροζ παλάτι. Επειδή οι κάτοικη της χώρας δεν δούλεψαν τόσο καλά έφτιαξαν ένα πολύ μικρο παλάτι. Αυτό ήταν σαν μία ροζ κολοκύθα που η μια φλούδα της άνοιγε και ήταν

σαν πόρτα. Η βασίλισσα δεν ενθουσιάστηκε αλλά εκτίπισε τη δουλειά των άλλων. Έτσι ήθελε να τους δώσει κάτι. Σκέυτηκε , σκευτηκε αλλα δεν είχε ιδέες. Μια μέρα είρθε ένας και της προτινε να φτιάξει όλη τη χώρα με τέτοια σπίτια. Η βασίλισσα αφού δεν είχε σκευτεί κάτι άλλο τότε διέταξε καλ' υτερα σπίτια για όλους με δικιά τους έμνευση. Τέλος όλοι ήταν ευχαριστημένοι!



Μια μέρα στο μουσείο που ήταν η αφθοντική κορνίζα μπηκαν κλέφτες. Πήραν διάφορες κορνίζες αλλα η κορνίζα που έγινε μεγάλο θέμα ήταν αυτή με τη γυναίκα αρλεκίνο. Επειδή όλοι το βγάζαν στα περιοδικά για άρθρο βρέθηκε ένας super ήρωας για να μπορέσει να βρει τη κορνίζα . Προσπάθησε πολύ και τελικά τη βρήκε και βρήκε και τους κλέφτες μαζί. Οι κλέφτες πήγαν στη φυλακή και η κορνίζα ξανα γύρισε στο μουσείο. Έτσι όλοι ήταν ευχαριστημένοι.