



- Μαμά μπορώ να φτιάξω το ψυγείο μαζί με τον μπαμπά?????? είπε Ο μικρός Γιαννάκης παρακλητικά στη μαμά του.
- ΌΧΙ!
- Μα,μαμά γιατί???
- Γιατι...σαν καλό παιδάκι πρέπει να κανείς μια ακόμα επανάληψη τα μαθήματα σου για το σχολειό. Για ΑΥΤΟ!
- Μαμα!!!??... Έχουμε Ιούλιο, είμαστε μες στο κατακαλόκαιρο και το καλοκαίρι δεν έχουμε σχολείο!!!



- e tote tha prepei na pas sto dasos na breis to xameno paixnidi mpalarina tis adelfis soy.
- to exase tin proigoymeni ebdomada siga min to brw !!!
- tha to breis!
- DE tha to brw!
- THa to breis!
- θα το βρω!
- δε θα το βρεις!!
- εντάξει , κέρδισες δε θα το βρω πάω να δω τηλεόραση!!!

Ekeini tin meRA STIN TV DEN EIXE KINOYMENA SXEDIA GIATI TO KANALI EIXE APERGIA EPEIDI DEN TOYS PLHRWNAN.....



ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΣΚΑΙ ΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ ΚΑΡΑΒΟΙΝ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΚΙ ΕΠΕΙΔΙ ΒΑΡΙΟΤΑΝ ΤΟΣΟ ΜΑ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ.....ΠΙΓΕ ΚΡΥΦΑ ΚΡΥΦΑ ΣΤΙΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΥ ΦΙΛΑΓΕ ΤΙΣ “LYXOYDIES” i maMA TOY...



ΜΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΉΤΑΝ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ ΕΡΜΙΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ(ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΉΡΩ ΤΙ ΣΙΜΕΝΕΙ ΑΥΤΟ;)!) ΤΟΝ ΕΤΡΟΓΕ Ι ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΡΩΜΕΡΙ ΑΓΩΝΙΑ ΙΑΦΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΕ ΕΝΑΝ ΠΑΡΑΙΕΝΟ ΘΟΡΥΒΟ.....

Ο θόρυβος ήταν πολύ παράξενος έμοιαζε σαν ποδοβολητό από αγέλη ελεφάντων ήταν πολύ δυνατός και όπως ξαφνικά άρχισε έτσι σταμάτησε. Το κουτί δεν είχε ούτε κλειδαριά ούτε κάποιο άνοιγμα ή λουκέτο για να ανοίξει είχε όμως το χρώμα του ουράνιου τόξου. ο Άκης ο ήρωας μας (Α, ξέχασα να σας τον συστήσω Ο Άκης ΕΙΝΑΙ 11χρονών ζει

στη Βέροια δίπλα στο ποτάμι.

έχει μια συνηθισμένη ζωή ,δεν είναι ούτε κάποιο παιδί-θαύμα ούτε είναι ιδιαίτερα κοινωνικός αλλά είναι λίγο ασυνήθιστος ,πιο διαφορετικός από τα α΄ άλλα παιδιά έχει το χάρισμα να μιλάει στα δέντρα στα βότσαλα στα χορταράκια και στα πουλιά.ΟΙ γονείς του είναι Ψυχίατροι γιαυτό μπορεί να καταλάβει τη ψυχολογία ενός ανθρώπου πανεύκολα.



Α και κάτι τελευταίο του αρέσει πολύ να πηγαίνει για πικνίκ στο δασάκι κοντά στο σπίτι του.)



Μια ηλιόλουστη μέρα, αποφάσισε να πάει για ψάρεμα Σκέφτεται και σκέφτεται αλλά δεν βρίσκει τίποτα. Το μόνο που συνέβη όλη αυτή την ώρα που σκεφτόταν ήταν ότι ο ουρανός



εντελώς αναπάντεχα γέμισε σύννεφα, πυκνά σύννεφα που σχημάτιζαν ένα κυκλικό σμήνος και ο ουρανός σκοτείνιασε.



έτρεξε ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ και tote katalabe.itan i nea syskeyi pou eyfyire o theiow toy gia na ELEGXEI ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ.



Αυτη την συσκευή την ανακάλυψε ο Άκης ψάχνοντας για παλιά πράγματα που μπορούσε να πουλήσει στο παζάρι μεταχειρισμένων που διοργάνωνε στην αυλή του. Όταν τη βρήκε ήταν σκουριασμένη και βρώμικη την έδωσε στον θείο του να αναγνωρίσει, να δει αν χρησιμεύει σε κάτι γιατί όσο βρώμικη και παλιά αν ήταν, ήταν πολύ μεγαλοπρεπής μηχανή.
Ήταν μεγαλοπρεπής μηχανή!